

REINIGINGSLITURGIE WOONHUIS

Bijbelgedeeltes

om te lezen in de verschillende kamers / ruimtes:

- Psalm 24
- Psalm 91
- Psalm 97
- Psalm 127
- Spreuken 24:3-4, samen met Matteüs 7:24-27
- 2 Kronieken 34 (vers 1-7, 14-21, 26-27, 31-33) – koning Josia (vooral als er occulte voorwerpen /activiteiten in het huis geweest zijn)
- Johannes 10:1-16
- Openbaring 1:5-18
- Openbaring 12:10-11

Gebeden

om te bidden in de verschillende kamers / ruimtes:

- *Gebed om geestelijke wapenrusting* (bij Efez. 6:10-20)

Hemelse Vader, in geloof vragen wij nu de bescherming van uw wapenrusting, dat wij tegen satan en al zijn legerscharen mogen standhouden en in de naam van Jezus over hen zegevieren. Wij nemen uw waarheid om de leugens en het bedrog van een listige vijand te weren. Wij nemen uw gerechtigheid om de boze gedachten en beschuldigingen van de satan te weerstaan.

Wij nemen de uitrusting van het evangelie van de vrede

Wij verzaken de veiligheid en het comfort van het leven om oorlog tegen de vijand te voeren.

Bovenal nemen wij uw geloof om de weg voor twijfel en ongeloof tot onze ziel af te sluiten.

Wij nemen uw heil en vertrouwen dat U ons lichaam en ziel voor al satans aanvallen zult beschermen.

Wij nemen uw Woord en bidden dat de Heilige Geest ons in staat zal stellen het met succes tegen de vijand te hanteren, alle bindingen te verbreken en elke gevangene van satan te bevrijden. In de sterke en alles overwinnende naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

(J.C. Blumhardt, 19e eeuw)

- *Gebed bij reiniging huis, bewerking van gebed uit Neil Anderson, **De Bevrijder*** (nadat alle objecten verwijderd zijn die met verkeerde machten / afgodendienst te maken kunnen hebben en desnoods in elke kamer, vgl. bijvoorbeeld Genesis 35:1-5)

Hemelse Vader, God van Israël en de wereld,

wij erkennen dat U de Heer van hemel en aarde bent. In Uw buitengewone liefde hebt U ons alles rijkelijk gegeven om van te genieten. Dank U voor deze woning. Wij willen dit huis aan Uw dienst wijden, als een plaats van geestelijke veiligheid en bescherming tegen de boze.

Als kinderen van God, met Christus gezeten in de hemelse gewesten, bevelen wij elke boze geest die deze woning opeist, op grond van activiteiten van een vorige bewoner, te vertrekken en nooit meer terug te komen. Wij verwerpen elke trouw die andere bewoners aan valse goden of machten hebben beloofd. Wij verwerpen alle vervloekingen en betoveringen die tegen deze plaats uitgesproken kunnen zijn en elke aanspraak die satan op deze woning zou kunnen maken. Wij vragen vergeving voor alle zonden die op deze plaats zijn begaan en toegang hebben verleend aan de boze.

Wij vragen U, hemelse Vader, om Uw beschermengelen rondom dit huis te plaatsen, om het te bewaren voor vijandelijke pogingen het binnen te dringen en zo uw plan voor ons te verstoren. Wij danken U, Heer, dat U dit doet, en wij bidden dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.

- *Gebeden van Vivienne Stacey*

God, Zoon van God, U die door uw dood de dood hebt vernietigd en hem hebt overwonnen die de macht over de dood had, vernietig de macht van satan spoedig. Bevrijd deze plaats (kamer, huis, kerk) van alle boze geesten, van alle valse voorstellingen en bedrog van de boze. En sta het niet toe dat ze iemand anders schade zullen toebrengen, maar stuur hen naar de plaats die U voor hen bestemd hebt, om daar voor altijd te blijven. God, mens geworden God, U die bent gekomen om vrede te geven, geeft vrede. Amen.

Of:

In de naam van Jezus van Nazareth, Zoon van de Allerhoogste God, bind ik jullie, boze geest(en), en beveel ik jullie om deze plaats verlaten, om niemand schade toe te brengen en te gaan naar je eigen plaats, om nooit meer terug te keren. Amen.

Na een huisreiniging mag er ook ruimte zijn om het huis en haar bewoners te zegenen:

De zegening van de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij altijd op deze plaats. Amen.

O Heer, wij smeken U, bezoek deze plaats en houd alle valstrikken van de vijand hier vandaan. Laat uw heilige engelen hier verblijven om ons in vrede te bewaren. Moge uw zegen voor altijd op ons zijn, door Jezus Christus onze Heer. Amen.

O God, almachtige Vader, wij smeken U nederig voor deze woning, voor allen die hier leven en voor alle dingen die hier zijn. Schenk, Heer, hen die hier leven die aardse en hemelse zegeningen die nodig zijn om staande te blijven en in genade en vrede te leven. Zegen en heilig dit huis en laat uw engelen van licht hier wonen om dit huis en al zijn bewoners te bewaren, door Jezus Christus onze Heer. Amen.

- *Gebed om bewaring*

(uit: M. Basilea Schlink, *HOOP voor een wereld zonder hoop - een handboek voor bidders*, 2003)

1. Bewaar, Heer Jezus, huis en land
door uw genadige, sterke hand.
Geef dat uw heilig bloed, o Heer,
de aanslag van de vijand weert!
Voor 't kruis moet vlieden satans macht,
bewaard zijn wij dan door Uw kracht.

Heer Jezus, moge nu uw kruis
verhoogd zijn boven land en huis,
dat door dit teken zichtbaar zij,
dat alles aan U is gewijd.

Ja, in uw Naam is alle macht,
die over land en ziel houdt wacht.
En al Uw engelen houden wacht.
Amen.

2. In Jezus' Naam
en door het bloed van het Lam
zij deze plaats bewaard voor elke aanval van satan.
In Jezus' kruis is overwinning, is macht,
waardoor de vijand is ten val gebracht. Amen.

Bid ter afsluiting samen het Onze Vader