



Bidden in de eindtijd

(*verschenen in Profetisch Perspectief, 27^e jaargang, 2021, nr. 113, www.cvi.nl/profetischperspectief)*

Bidden in de eindtijd raakt tal van thema's, er is momenteel nationaal en internationaal veel in beweging. We leven in verwarrende tijden. Bidden is een weg, op weg naar de tweede komst van onze Heer. In deze bijdrage wil ik u meenemen op deze weg, zo praktische en concreet mogelijk.

Eindtijd

Eindtijd is het al tweeduizend jaar, sinds de komst van Jezus Christus in onze wereld. 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie' (Mar 1:15). Sinds die tijd ademt het hele Nieuwe Testament een sfeer van urgentie. De tijd is beperkt, zegt de apostel Paulus (1 Kor. 7:29), Jakobus ziet de Rechter al voor de deur staan, de komst van de Heer is dichtbij (Jak. 5:8-9) en Petrus zegt: 'het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken' (1 Petr. 4:7-8).

In het Nieuwe Testament zie je de verwachting van een spoedige tweede komst van de Messias. Dat is een houding die elke christen mag kenmerken. Een houding van bidden, wachten op God en ondertussen het goede doen (Bonhoeffer). Van Luther is de bekende uitspraak: 'Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten'.

Eindtijd is het al twintig eeuwen. Ik hoor dus niet tot de 'puzzelaars' die van de Bijbel een soort spoorboekje maken, waarin van moment tot moment aan te wijzen is bij welk stationnetje we zitten. Wel ben ik er van overtuigd dat er 'tekenen van de tijd' zijn. De stichting van de staat Israël in 1948 is er een, een heel duidelijke. Allerlei ontwikkelingen in het Midden Oosten. De opkomst van het moslimfundamentalisme en het daaraan verwante jihadisme. De digitalisering van de samenleving en de onzichtbare macht van hightechgiganten (Facebook, Google etc.). Alleen al in de toeslagenaffaire is duidelijk geworden dat de digitale systemen van de belastingdienst een zelfstandige macht zijn geworden, waar wij mensen nog nauwelijks grip op lijken te hebben.

Vanuit het pastorale werk dat ik doe: het ongebreidelde en ongegeneerde aanbod van seks en porno op internet, en een te groot deel van de bevolking die daar niet weg van kan blijven. Ik kom dat tegen in mijn spreekkamertje als pastoraal counselor. Onder christenen, mannen én vrouwen, is het taboe om daarmee naar buiten te komen nog steeds levensgroot aanwezig. Ook denk ik aan de betrokkenheid van mensen bij sinistere netwerken, cults waarin satan wordt vereerd en waarin de deelnemers van die cult letterlijk over lijken gaan. Als voorbidder ben ik betrokken bij mensen die overlevenden zijn van zo'n cult. Dat is zwaar en taai werk, voor de cultoverlevenden zelf allereerst, voor de begeleiders én voor de voorbidders. Hier geldt het woord van Jezus dat 'dit soort niet uitgaat dan door bidden en vasten' (Mat. 17:21). Over een praktijk van bidden en ondersteunend vasten zou een compleet artikel te schrijven zijn. Want vasten is in de Bijbel geen optie, maar hoort bij het gewone christelijke leven (Mat. 6:16-18, 9:14-15, Hand. 13:2, 14:23, 1 Kor. 7:5).

Samengevat: we leven in de tijd waar Openbaring 22:11 al over spreekt: 'Wie onrecht doet, laat hij nog meer

onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden’.

Bidden in deze verwarrende tijd

Hoe te bidden in zo’n tijd? In de hoop u daarin verder te helpen, geef u ik een doorkijkje in mijn gebedsleven. Niet om te etaleren, want dat is het risico met zo’n inkijkje, maar om enkele handreikingen te geven. En om u alvast te waarschuwen: spiegel u vooral niet aan wat ik ga schrijven. Bidden is mijn eerste roeping, dus besteed ik menig uurtje van de dag aan gebed, bijbellezing, stilte, onderzoek. Uw roeping is misschien anders, waardoor uw prioriteiten op andere terreinen liggen. Dit alles neemt niet weg dat elke christen een opdracht heeft om te bidden en waakzaam te zijn. We leven in een tijd van urgentie. Weet dus wat je doet als je je tijd verkwanselt... Waarmee ik niet wil zeggen dat recreatie en ‘creatief nietsdoen’ uit den boze zijn, ook dat hebben we nodig.

Bidden met reine handen en een zuiver hart

Bidden in de eindtijd veronderstelt dat we hart en handen zuiver houden. ‘Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert’ (Ps. 24:3-4). Omdat we zondige en gebroken mensen zijn, lukt dat natuurlijk lang niet altijd. De zuigkracht van de zonde, de zwakheid van ons menselijke vlees en de verleidingen van de wereld zijn dagelijks op ons pad. De bede uit het Onze Vader ‘vergeef ons onze schulden’ is elke dag weer actueel. Ook de nabrander die Jezus bij het Onze Vader geeft: de opdracht om elkaar te vergeven, zodat een hardnekkig gebrek aan vergevingsgezindheid niet als een stoorzender gaat werken in onze relatie met God, in onze onderlinge relaties en in ons gebedsleven (Mat. 6:14-15).

Bidden in de eindtijd is allereerst de Koning aanbidden

Wat er ook gebeurt, wat er ook woelt, God is Koning. De Psalmen 47, 93 en 96 t/m 100, 145 t/m 150 zeggen het klip en klaar, het koningschap over deze wereld is van de HEERE. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’, belijdt de opgestane Heer (Mat. 28:18). Bid daarom de psalmen, vooral de koningspsalmen. Of bid de lofprijzingen uit het bijbelboek Openbaring, het zijn lofzeggingen uit de mond van een vervolgte gemeente. Wie de lofprijzingen uit Openbaring 4 en 5 leest, aanbidt daarmee het Lam op de troon, de Leeuw van Juda. De boekrol van de wereldgeschiedenis is stevig in zijn handen (Op. 5:1-7).

Bidden is verootmoedigen

Bidden in de eindtijd is jezelf, ook plaatsvervangend, verootmoedigen. Plaatsvervangend, namens een Kerk die te lang en nog steeds een theologie van vervanging en verguizing van het volk Israël aanhangt. Plaatsvervangend namens een kerk die op zoveel andere punten nalatig is geweest (onderlinge verdeeldheid, slavernij, duurzaamheid). ‘Wij hebben gezondigd’, de indrukwekkende gebeden van Daniël 9, Nehemia 1 en 9 en Ezra 9 spreken hier boekdelen. Met name Daniël 9 is een diepgaand gebed waarin Daniël de zonden van vele generaties, zelfs van vier eeuwen afvallige koningen van Israël, plaatsvervangend belijdt. Hij ondersteunt die gebeden met vasten.

Gebedsonderwerpen op de agenda van de eindtijd

Voorbede voor Israël, het joodse volk, het Midden-Oosten

Wat mij betreft ziet u voorbede voor Israël en het joodse volk als een dagelijkse opdracht. De gebedsrubriek in Israël Aktueel op pagina 2 is altijd het eerste dat ik uitknip en tussen mijn gebedsstukken leg. In september/oktober j.l. is samen met Israël Aktueel of op Israëlzondag een dagboekje in zeven dagen in het formaat van een boekenlegger uitgereikt. Zeven dagen om te bidden voor Israël!ⁱ

Het kan ook met de elf zegenbeden die Moeder Basilea Schlink ons na heeft gelaten, een praktische toepassing van Genesis 12:3 (‘Ik zal zegenen wie u zegenen’).ⁱⁱ Die bid ik dagelijks, elke dag één zegenbede op doordeweekse dagen.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, en laat uw Vaderoog waken over het land van uw belofte.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, doordat U spoedig uw heilsplan met uw volk heerlijk ten uitvoer brengt.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef dat het zich opnieuw bewust wordt van zijn uitverkiezing en daarnaar leeft.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef dat het zich niet laat terneerdrukken door de grote nood, maar laat uw Geest dit volk des te meer aansporen tot gebed, smeking en omkeer (ik heb daar volgende woorden aan toegevoegd: opdat het in de weg van de bekering niet meer lastig gevallen hoeft te worden door zijn vijanden, naar Deut. 6:10-19, 11:10-17, 22-32, Jozua 23:11-13).

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, zodat het zijn toevlucht en vrede alleen bij U zoekt.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en bewerk door uw Heilige Geest dat het zich in de verdrukking niet verlaat op kracht of geweld, maar op U, want U alleen bent de God die Israël kan versterken, troosten en verkwikken.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Geef het steeds opnieuw de genade van berouw en omkeer en van geloof. Laat het in deze donkere tijd uw wonderen ervaren.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en laat het in alle verdrukking troost en hulp ontvangen.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en schenk het leiders met geestelijke volmacht.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde en laat het in de geweldige gebeurtenissen van de oprichting van de staat, en de terugkeer van uw volk uit vele landen uw hand zien.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde. Wees het nabij als zijn Helper, als U het door het donkere dal van het lijden naar het doel van zijn eeuwige uitverkiezing moet leiden.

In de loop der jaren heb ik er nog een bede aan toegevoegd:

Heer, zegen ook Ismaël, en in het bijzonder het Palestijnse volk, verscheurd, vertrapt, vernederd, het kind van de Arabische rekening. Kom toch om de diepgewonde harten te genezen. Kom toch om de demonische machten van haat en geweld te doorbreken. En doe hen de Vredevorst kennen, Jezus, de Messias, de Heiland der wereld.

Heer, zegen ook de Arabische christenen, in het bijzonder de Palestijnen onder hen. Houd hen vast, nu ze permanent tussen twee vuren zitten. En laat de staat Israël op de landkaarten van de Arabische wereld komen, ook in de schoolboeken van de kinderen.

Op vakanties bid ik bijna altijd het joodse Achttiengebied, in fases, elke dag enkele beden. De afsluitende zegenbede resoneert soms de hele dag door: 'Gezegend Gij, Heer, Abrahams schild' (bede 1) – 'Gezegend Gij, Heer, die de doden doet leven' (bede 2) – 'Gezegend Gij, Heer, Genadige, die zoveel vergeeft' (bede 6) - 'Gezegend Gij, Heer, Israëls verlosser' (bede 7) - 'Gezegend Gij, Heer, die de zieken van zijn volk Israël geneest' (bede 8).

Op zaterdag, de sabbat, bid je dan samen met het Joodse volk:

Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel uw volk Israël.

Zegen ons, onze Vader, ons allen als één, in het licht van uw aangezicht, want in het licht van uw aangezicht –

hebt Ge ons gegeven, Heer onze God, de Tora des levens en de liefde der verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede.

En goed is het in uw ogen om uw volk Israël te zegenen te allen tijde, elk uur, met uw vrede.

Gezegend Gij, Heer, die zijn volk Israël zegent met vrede.

Voorbede de wereld van de islam en voor vervolgte christenen

Voor moslims bid ik bij voorkeur dat ze de Vredevorst mogen leren kennen, Jezus Christus, de Heiland der wereld.ⁱⁱⁱ Ik kan in het bijzonder een gebedsgids aanbevelen die de zendingsorganisatie *Frontiers* heeft uitgebracht: *30 dagen gids om te bidden voor radicale moslimgroepen en terroristen*. Zeer actueel en natuurlijk ook zeer relevant inzake

Israël en Midden-Oosten. Ik neem voor zo'n gids niet 30 dagen, maar 30 weken. Dagelijks een klein stukje. Zodat het behapbaar blijft...

Verder mag ook de voorbede voor vervolgte christenen dagelijks op onze gebedsagenda staan. Organisaties zoals Open Doors voorzien ons voortdurend van gebedsmateriaal (zoals de gebedskalender, een nieuwsbrief, apps, vlogs).

Voorbede in kader van geestelijke strijd

Geestelijke strijd is er in vele vormen en op vele fronten. Een heel bijzondere variant is wel de voorbede voor overlevenden van satanistische cults of voor degenen die actief satan aanbidden. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de aanwezigheid van satanscults, ook in ons land, een tegenreactie is op de komst van Jezus Christus in onze wereld en in het bijzonder een reactie op de aanstaande wederkomst. Vanuit het gebedspastoraat ben ik betrokken bij voorbede voor overlevenden van zo'n cult. De feitelijke begeleiding van cultslachtoffers laat ik aan anderen over, dat is zwaar en intensief pastoraal werk. De Psalmen 91, 97 en 144 bid ik in dit kader graag.^{iv}

Voorbede inzake de dominante genderideologie

Hoe je ook over same-sex-relaties denkt of over transgenders in transitie, er is inmiddels een genderideologie daarachter die alles doordringend en dominant in onze samenleving aanwijsbaar is en regelrecht indruist tegen Gods scheppingsorde. Kort samengevat wil deze ideologie ons tussen de oren druppelen dat de tweedeling man-vrouw een beperkende is en dat we vooral non-binair moeten denken. Alsof de Schepper zich toch een beetje vergist heeft toen Hij de mens als man en vrouw schiep... Alsof wij in de postmoderne tijd de mens kunnen herscheppen naar ons beeld en naar wat ons wenselijk lijkt...

Er zijn zelfs verbindingslijntjes aan te wijzen met de vroegchristelijke gnostiek, waarin volgens logion 22 van het Thomas-evangelie het mannelijke en vrouwelijke tot één moet worden gemaakt, 'zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk'. De Vroege Kerk heeft de gnostiek doorzien als een invloed uit het rijk van de duisternis en van de antichrist. De apostel Johannes schrijft er al over in zijn eerste brief (1 Joh. 4:1-6). Op www.biddeniseenweg.nl vindt u een gebed inzake de invloed van deze genderideologie. Zeer actueel in het kader van bidden in de eindtijd...^v

Voorbede inzake duurzaamheid en klimaat

Waar in de genderideologie de autonome mens in het middelpunt geplaatst wordt, geldt dat ook en minstens zo ingrijpend in de urgente vragen over klimaat en duurzaamheid. We denken al eeuwenlang de natuur naar onze hand te kunnen zetten en uit te kunnen buiten. Ook de christelijke traditie draagt hier aan bij, door niet de sabbat maar de mens als kroon van de schepping te zien (zoals de NBG-vertaling 1951 ten onrechte boven Psalm 8 heeft gezet, de HSV heeft als titel 'De majesteit van de HEERE'). Onze houding tegenover Gods scheppingswerk vraagt om niets anders dan om een bekering. Helaas moet gezegd worden dat kerken en christenen niet voorop lopen als het gaat om vragen rondom duurzaamheid. Natuurlijk, we leven van een belofte van een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13), maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om nu al appelboompjes te planten en voor Gods goede schepping te zorgen. Psalm 104:30 legt zelfs een verband met de Pinkstergeest en de zorg voor de aardbodem: 'Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem'. Ik schreef er zelfs een blog over, over Pinksteren en het zwerfvuilgebed...^{vi}

Jan Minderhoud is theoloog, counselor en vooral actief op de volgende terreinen: gebed, pastoraat voor bevrijding en genezing, begeleiding op seks- en pornoverslaving, www.biddeniseenweg.nl en www.ontdekkenjezelf.nl

ⁱ Zie ook <https://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/uit-de-joodse-traditie/228-bijbelteksten-om-te-proclameren-voor-israel-volk-land-en-staat>

<https://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/gebeden-en-zegenbedes/78-gebed-voor-israel-in-zeven-dagen>

<https://www.biddeniseenweg.nl/blog/311-hoe-groot-mag-israel-worden-maak-er-een-gebedszaak-van>

ⁱⁱ M. Basilea Schlink, *HOOP voor een wereld zonder hoop – een handboek voor bidders* (2003), pag. 76-77.

ⁱⁱⁱ Voor een voorbeeldgebed zie www.biddeniseenweg.nl/visie/ontwikkelingen/203-bidden-voor-moslims.

^{iv} Voor twee gebeden zie www.biddeniseenweg.nl/toerusting/vasten-en-geestelijke-strijd/214-gebeden-voor-satanisten-redding-en-bescherming.

^v Voor een voorbeeldgebed zie www.biddeniseenweg.nl/blog/328-gebed-inzake-invloed-genderideologie.

^{vi} www.biddeniseenweg.nl/blog/327-pinksteren-en-het-zwerfvuilgebed-u-vernieuwt-het-gelaat-van-de-aardbodem