

**Gebed voor 2018,  
Europese Evangelische Alliantie** (Nederlandstalige versie)

God zegt: *“Wie dorst heeft, geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft”* ( Openb. 21:6)

*“Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.”* ( Efeze 2:2-3)

*Machtig God, eeuwige Vader,  
al onze bronnen zijn in U,  
ze drogen nooit op,  
ze verfrissen en herstellen ons telkens weer,  
ze voeden geest, ziel en lichaam.  
Overdag en in de nacht,  
in de woestijn en het beloofde land,  
glorie aan uw naam voor eeuwig,  
in deze tijd en in de tijd die komt.*

*Geliefde Heer Jezus Christus, onze Bron,  
we dorsten naar U, elke dag van dit jaar.  
Bron van levend water,  
uitgestort in liefde, ontvangen in genade,  
gegeven aan de kleinen,  
genezend de gewonden.  
Als pelgrims delen we onze waterflessen voor de weg die voor ons ligt.*

*Kom Heilige Geest, met stromen van levend water  
vanuit de tempel.  
Geef overal uitbundig, met God vervuld leven,  
genezing voor de volken en voor de schepping,  
stromen van vreugde en barmhartigheid.  
Zelfs de woestijn zal bloeien  
als nooit tevoren.*

*Geliefde Vader, Zoon en Heilige Geest,  
Vernieuw onze gemeenschap.  
Leer ons om elkaars lasten te dragen,  
laat ons één blijven in Christus door uw Geest,  
bereid om de tweede mijl te gaan, de kloof te overbruggen,  
uw komend Koninkrijk te verwachten,  
hoop en hulp voor de volken te brengen.  
Mag uw glorie gezien worden in ons en door ons.  
Heilig is uw naam. Amen.*