

Gebed voor de redding van terroristen en om bescherming tegen terroristische aanvallen

Beste voorbidders,

De volgende gebeden zijn geschreven om u te helpen bidden in de huidige situatie. Het gebed om de bekering van terroristen moet op de eerste plaats staan, omdat God wil dat alle mensen tot geloof komen, ook deze, en dat we niet alleen maar voor onze eigen veiligheid bidden. Ik heb deze gebeden geschreven nadat ik een langer artikel van Bern Zumpano, *Spiritual Warfare for your Nation* had gelezen. Ik heb zijn gebeden bewerkt en uitgebreid met mijn gedachten en gebeden.

Gebed om redding voor terroristen

Vader, in de naam van Jezus bid ik voor elk persoon op aarde die vrijwillig terreur bedrijft en actief ons christelijk geloof, ons volk, ons land en allen die men als “ongelovigen” beschouwt, bestrijdt.

Ik bid dat hun ziel gered mag worden omdat U ons allen uw liefde hebt betoond in het offer van uw Zoon Jezus. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Ik bid dat U hun kwade plannen weerstaat en ze doet verlangen naar uw Waarheid en de openbaring van uw Woord. Niemand kan tot Jezus komen tenzij U, Vader, hen trekt.

Ik vergeef hen zoals Jezus hen aan het kruis vergaf. Jezus zei “ze weten niet wat ze doen” over degenen die Hem aan het kruis sloegen. Ook terroristen weten niet wat ze doen, die onwetendheid maakt deel uit van onze gevallen natuur. Vergeef hen hun zonden!

Vader, uw Woord zegt dat het uw verlangen is dat niemand verloren gaat en allen tot erkenning van de waarheid komen in de Here Jezus Christus.

Daarom vraag ik U, Vader, in voorbede voor iedere terrorist – van de hoogste tot de laagste positie – dat U hun harten aanraakt en verandert, hen laat begrijpen dat U hun zonden wilt vergeven en ze verlossen van de demonische bezetting van hun gedachten.

U wilt hen net zozeer verlossen als mij en allen die door uw genade en liefde behouden zijn. Ook wij waren onwaardig en verdienden de dood.

Samen met mijn christelijke broers en zusters roep ik U aan, Vader, open de harten van de terroristen en verlicht hun geweten, want ze zijn in diepe duisternis.

Schenk hen uw genade door uw Heilige Geest.

Schenk uw tedere genezing aan hun gewonde harten, omdat zij niet de liefde hebben ontvangen die wij allen nodig hebben. Ze lijden onder verwerping, gebrek aan vaderlijke liefde en andere dingen.

U ziet de rebellie van hun harten, en alle negatieve emoties van woede, kwaadaardigheid en haat.

U kent de onheilige en vernietigende wegen die ze gekozen hebben.

Neem hun hart van steen weg en schenk hen een zacht hart. Open hun ogen en oren, als ze geestelijk doof en blind zijn. Verlicht hun verstand om de leugens te doorzien die hen gevangen houden.

Wij roepen tot U Vader, openbaar Jezus Christus aan hen, verlos hen van de slavernij van haat en kwaad.

Bescherm de jonge mensen in ons land dat ze niet verleid worden om zich in te laten met IS en terrorisme.

Breng ze in contact met christenen die iets van de liefde van Jezus laten zien.

Ik vraag U dit alles in de Naam van Jezus, met de heilige verwachting dat U ze gaat redden.

U zij alle heerlijkheid.

Amen.

Gebed om bescherming tegen terrorisme

Ik verhoog de Naam van Jezus en zijn overwinning aan het kruis over alle machten van de duisternis, elke boze geest en alle satanische krachten die uitgezonden worden over Nederland, Europa en alle andere gebieden van deze wereld (Ef. 6:12). Ik verklaar dat Jezus is gekomen om de werken van de boze te verbreken (1 Joh. 3:8)!

In zijn Naam verklaar ik, samen met vele andere voorbidders, dat Jezus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van terroristen, en over alle zaken die dergelijk kwaad krachtig maken, waaronder hekserij en de ongehoorzaamheid van de mensheid aan God.

Geen van deze terroristische plannen zal slagen!

In de Naam van Jezus bind ik de geesten van de duisternis en de demonische machten en verbied ze mannen en vrouwen te verleiden tot terrorisme, of ze te gebruiken voor terreur in mijn land.

Ik spreek verbreking uit over alle communicatiemiddelen tussen terroristen en hun toevoerlijnen.

Zij zullen vernietigd worden en onbruikbaar worden om schrik en verderf te verspreiden in ons land.

Ik bid dat Gods licht zal schijnen over duistere daden, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden (Ef. 5:11-13). Ik bid dat de hemelse legermachten van mijn Heer Jezus Christus en hun wachters nu uitgaan en dit gebed bekrachtigen en uitvoeren.

Ik verbreek in de machtige Naam van Jezus de plannen van de duisternis en beveel dat ze vanaf de wortel verschrompelen en geen giftige vruchten kunnen voortbrengen in mijn land (Mat. 21:19-21). Laat deze plannen in de Naam van Jezus aan het licht komen, want uw licht verdrijft de duisternis.

Ik verklaar dat er vrede zal heersen in Gods kamp, waar zijn kinderen wonen, maar verwarring in het kamp van de vijand. Ik spreek verwarring uit over het kamp van de vijand en al zijn menselijke dienaren. Laat daar steeds verwarring zijn zodat zij niet samen kunnen werken – ik verklaar dit in Jezus' Naam (Gen. 11:1-9).

Laat tweedracht en onenigheid daar heersen zodat geen van hun vernietigingsplannen kan lukken.

Ik bid om de verlossing van allen die de duisternis zijn gaan dienen. Ik vergeef ze hun kwade opzet en plannen en plaats hen onder het bloed van Jezus. Het zaad van het kwaad zal niet groeien en vrucht dragen – maar het zaad van onze voorbede zal leven, liefde en heil brengen (Spr. 11:30).

Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen ons gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten (Jes. 54:17).

En dat wanneer de vijand nadert, de Geest des Heren het vaandel tegen hem zal oprichten.

Wij nemen onze toevlucht tot U, tot uw sterke hand en krachtige arm. De vijand zal weerstaan worden en onder onze voeten worden vertreden. Wij, uw kinderen, zullen niet vrezen of toegeven aan terreur. We zullen niet te schande worden, maar de vijand zal te schande worden.

Vader, ik sta op uw Woord, dat zegt dat U Jezus heerschappij hebt gegeven “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappijen alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw” (Ef. 1:21-22). Zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Dit bid ik in Jezus' Naam.

Heers te midden van uw vijanden door uw wereldwijde gemeente. Dit bid ik in Jezus' Naam.

Schenk de veiligheidsdiensten in alle landen van Europa en de wereld inzicht, en leg de plannen van de duisternis bloot. Geef hen wijsheid bij alles wat ze doen.

Zegen de ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie en allen aan wie onze bescherming door de wet is toevertrouwd – en ook aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, opdat ze ons kunnen verdedigen tegen het kwaad, onder uw goddelijke leiding.

Dank U voor alle bescherming tegen geweld in ons land tot nu toe. Mogen alle volken in Europa en in de wereld zulke genade en bescherming ontvangen.

Wek een gebedsleger dat het kwaad kan overwinnen in de kracht van uw liefde!

Als afronding: bid het Onze Vader