

Gebeden voor het zegenen van een huis

(verkort en bewerkt door Jan Minderhoud)

Een huis kan bewoond worden door een grote groep mensen, door twee of drie personen en door slechts één persoon. In alle gevallen woont er binnen de muren een gezin. En in alle gevallen vormt de gemeenschap met de Drie-enige God een gezinseenheid, samen met degenen die het huis bewonen, en staat het gezinshoofd onder het gezag van de Heer Jezus Christus.

Om de leefruimte tot Gods eer te heiligen en het aan Hem te wijden, is er niets mooier dan het zegenen van een huis. Dat kan door met een groep gezinsleden en vrienden door het huis heen te wandelen en in alle ruimtes om zegen en Gods licht te bidden. In elke kamer kunnen er, onder de leiding van de Heilige Geest, gepaste gebeden, bijbelgedeelten en zegeningen uitgesproken worden. Ook kan er gezongen worden.

Onderstaande vorm is daarbij een richtlijn. Het kan ook anders. Een eigen vorm van liturgische zegen hoeft het werk van de Geest niet in de weg te staan. Integendeel, een vorm en structuur kan juist ruimte geven voor de vrijheid van de Geest. Spontane gebeden kunnen juist op elk moment ingevoerd worden.



Ondersteunend kan zijn:

- een paaskaars door het hele huis heen meedragen, zodat het licht van Christus in elke ruimte gebracht wordt;
- het gebruik van geheiligd water, wijwater, vooraf gezegend voor gebruik;
- samen avondmaal vieren.

Wanneer avondmaal gevierd wordt, kan het volgende overwogen worden:

1. Iemand klopt op de voordeur. Een kind of volwassene zegt: "Wie klopt er op de deur?"

Vervolgens leest iemand: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten (maaltijd houden), Ik met hem en hij met Mij." (Openb. 3:20)

Het is Jezus die het huis wil binnenkomen.

Allen: Welkom in dit huis, Heer Jezus.

Leider: Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg; mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Joh. 14:23)

Allen: Heer, maak dit tot een huis van U, een plaats gevuld met uw heilige tegenwoordigheid.

Leider: Laat de grote kracht en het licht van de opgestane Heer in dit huis zijn, om het te reinigen van alles wat onheilig en onrein is, van ieder spoor van duisternis en boosheid, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.

Zegen bij de ingang van het huis

Leider: "Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!'" (Luc. 10:5)

Allen: Dat ieder die dit huis binnentreedt de vrede van Christus mag ontvangen.

Gebed: Heer Jezus Christus, U bent de Heer van dit huis. Breng bij uw binnenkomst in dit huis uw vrede, uw licht en uw heiligheid. Als er enige duisternis door deze deur naar binnen is gekomen, reinig dit huis dan door uw tegenwoordigheid en door het bloed van Jezus uw Zoon. Dat uw tegenwoordigheid het hart mag doordringen van ieder die in dit huis woont, alsook het hart van ieder die hier tijdelijk zal zijn. Zegen deze ingang als een poort naar U Zelf, U die de levende God bent.

Zegen van de woonkamer

Leider: "Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vestingLeef in vrede met elkaar."
(Psalm 122:7, 1 Tess. 5:13)

Allen: Laat ieder die hier verblijft, zich bewust mogen zijn van uw tegenwoordigheid en van een vrede die alle verstand te boven gaat.

Gebed: Heer Jezus, dat er gastvrijheid in onze harten zal zijn. Bescherm de activiteiten in deze kamer door de kracht van uw Geest. Dat uw tegenwoordigheid ons wezen zal vervullen, wanneer we praten, televisie kijken, lezen of muziek luisteren. Als iets in deze kamer U niet behaagt, vragen we dat U het door uw Geest reinigt en dat uw licht hier zal schijnen.

Zegen van de keuken en/of eethoek

Leider: Jezus zegt: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Doe geen moeite voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De Mensenzoon zal het u geven." (Joh. 6:35,27)

Allen: Ons voedsel is om de wil van God te doen (Joh. 4:34). Dat wij ons mogen verheugen in het dagelijks brood dat wij uit uw hand ontvangen en dat wij mogen hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid voor alle mensen.

Gebed: Heer Jezus, dank U voor het levende brood en voor het brood uit de aarde. Wees U onze gast en tevens onze gastheer bij elke maaltijd die hier genuttigd wordt. Zegen allen die de maaltijden voorbereiden, zegen onze maaltijden, wees aanwezig in onze tafelgesprekken en we vragen U dat ieder gezinslid hier tot zijn recht zal komen, om zijn of haar bestemming in U te vinden. Geef het ons dat onze eetlust voor de tijdelijke dingen van deze wereld vermindert en doe ons hongeren naar naar alles wat gezondheid en heilheid brengt en naar het eeuwige leven. En geef het ons dat we ons met elkaar voorbereiden op het grote bruiloftsmaal van het Lam.



Zegen van de slaapkamer

Leider: "In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis." (Ps. 4:9)

Allen: Leid ons als we wakker zijn, o Heer, en bescherm ons als we slapen.

Geef ons uw engelenwacht. Laat ons wanneer we wakker zijn mogen waken met Christus, en wanneer we slapen, rusten in vrede.

Gebed: Heer Jezus, spreek tot ieder die hier slaapt, ook in de taal van dromen en visioenen. Laat uw rust en uw vrede bij allen die zich hier neerleggen doordringen tot in hun lichaam, ziel en geest. Zend uw engelen, bewaar ons voor de duisternis, laat het licht van uw Geest als een nachtlamp zijn en het gewelf van uw glorie als een deken over ons heen.

Zegen van de gastenkamer

Leider: "Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij." (Rom. 15:13)

Allen: Dat we overvloedig mogen geven van wat we uit uw hand ontvangen hebben.

Gebed: Heer Jezus, dat de gasten die hier verblijven uw tegenwoordigheid zullen ervaren. Maak ieder gezinslid gevoelig voor de behoeften van wie U hier brengt en rust dit gezin toe om ieder die hier verblijft dichter bij U te brengen. Mag dit huis een schuilplaats zijn voor ieder die vermoeid of verwond is, en een warme gloed voor ieder die koud is van hart.

Zegen van de kinderkamer

Leider: Jezus zegt: "Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan." (Mark. 10:14-15)

Allen: Laat ons de vreugde vieren van het kind zijn en de vrijheid om in volkomen vertrouwen naar U toe te gaan.

Gebed: Here Jezus, zegen de kinderen die in deze kamer slapen en spelen. Dat hun harten zich zullen openen voor uw liefde en voor dankbaarheid voor het wonder van ons bestaan. Laat uw engelen over hen waken, bewaar hen voor de boze, voor de duisternis en leid hen tot een diepe persoonlijke relatie met U, zodat ze net als de jonge Jezus al vroeg in het huis van de Vader verlangen te zijn (Luk. 2:49).

Zegen van de badkamer

Leider: "Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont?" (1 Kor. 6:19)

Allen: Wij danken U voor het wonder van ons bestaan, U hebt ons hart en onze nieren gevormd, U weefde ons in de buik van de moeder, uw ogen zagen zelfs ons vormeloos begin.

Gebed: Hemelse Vader, laat ieder die hier zijn lichaam verzorgt, vervuld zijn met ontzag over het prachtige werk van uw handen. Help ons om ons sterfelijke lichaam op een goede manier te gebruiken, zoals U het heeft bedoeld, het lief te hebben en niet te verachten, het goed te verzorgen en het niet te misbruiken, tot het moment dat we mogen delen in een opstandingslichaam in uw heerlijkheid.

[Het volgende verhaal is illustratief voor het bijbelse denken over onze lichamelijkeheid en zorg voor ons lichaam: Rabbi Hillel de Oude leefde van ca. 50 voor Chr. tot 10 na Chr. en was dus bijna een tijdgenoot van Jezus. Op een keer, toen hij zijn les beëindigde, maakte hij haast. Zijn leerlingen vroegen: "rabbi Hillel, waar gaat u heen?" – "Ik ga een religieus gebod vervullen." – "Welk gebod?" – "Baden in het (Romeinse) badhuis." – "Is dat dan een religieus gebod!?" – "Jazeker! Het is als met de beelden van koningen die ze opstellen in hun theaters en circussen: het personeel dat ze aanstellen om deze te reinigen en te poetsen krijgen een salaris en worden ontvangen onder de rijks-groten! Hoeveel te meer dan niet wijzelf, wij die in Zijn beeld zijn geschapen..."]

Zegen van de werk- en studeerkamer

Leider: "Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is." (Rom. 12:2, HSV)

"Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!" (Kol. 3:23-24)
Met een variant op Jozua 24:15 voor het werk achter de computer: "Ik en *mijn muis*, wij zullen de Heer dienen."



Allen: Alle rijkdom van wijsheid en kennis liggen verborgen in Christus. Bevestigt U het werk van onze handen en van onze hoofden en maak ons uw heerlijkheid bekend (naar Psalm 90:16-17).

Gebed: Hemelse Vader, moge uw creativiteit de harten, handen, gedachten en het voorstellingsvermogen vervullen, van allen die hier werken. Mag iedere taak die hier volbracht wordt eer en glorie aan U brengen. Laat hen die in deze kamer werken hun identiteit in U mogen vinden en niet in het werk dat hier verricht wordt. Bewaar deze kamer voor negatieve gedachten, cynisme, ongeloof en duisternis. Inspireer ieder denken hier met alles wat waar, edel, goed, mooi en zuiver is (Fil. 4:8-9). En geef na alle werk en inspanning op uw tijd de nodige rust en ontspanning.

Zegen van de tuin en/of terras

Leider: "God, de HEER, bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en er over te waken." (Gen. 2:15) - "Je zult zijn als een goed bevloede tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt." (Jes. 58:11b)

Allen: Wij danken U voor de schoonheid van uw schepping, voor de seizoenen, voor zon en regen, voor groei en vruchtbaarheid.

Gebed: Vader van alle leven, U die de Schepper bent van hemel en aarde, laat allen die hier komen verfrist mogen worden door uw Geest die elke keer weer aan de aarde een nieuw gelaat geeft (Ps. 104:30). Dat ieder die hier komt met U mag wandelen en uw stem zal horen. En dat U alle werk van de handen hier zegent, tot eer van uw heilige naam."

Liedsuggesties

- Opwekking 623, Laat het huis gevuld zijn, met wierook van aanbidding
- Opwekking 710, Zegen mij, op de weg die ik moet gaan.