

STRIJD IN DE HEMELSE GEWESTEN



Ook geplaatst op www.dezonengods.com/hoe-satan-onze-gebeden-kan-stoppen

Strijd in de hemelse gewesten – John Mulinde

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden - Efeziërs 6:10-13

In deze tijd geloven veel christenen in de Bijbel, maar ze zien geen plaats voor geestelijke wapenrusting. Ze lezen over deze wapenen. Ze houden ervan om erover te praten, maar wanneer je ze vraagt: “Wanneer heb jij voor het laatst je geestelijke wapenrusting aangetrokken? Weet je hoe je je wapens moet gebruiken? Weet je hoe ze toe te passen in je dagelijkse leven?” Dan kunnen veel christenen ze niet eens uit elkaar houden. Dit is niet zoals God het bedoeld heeft.

De apostel Paulus schreef de mensen in Korinthe en zei: “Ik wil niet dat jullie onwetend zijn op geestelijk gebied, zodat de duivel geen misbruik van jullie kan maken.” Er zijn sommige dingen waardoor, als wij er onverschillig mee omgaan, de duivel misbruik van ons kan maken.

We kunnen nu niet een hele verhandeling gaan houden over de geestelijke wapenrusting en hoe die te gebruiken. In Oeganda, wanneer we de kans hebben om aandacht te besteden aan alleen maar dit onderwerp, zetten we daar een week voor opzij. Om te leren en toe te passen. Want we willen niet alleen maar kennis, we willen er in ons leven mee wandelen. We willen overwinnaars zijn.



Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen - Ef 6:12-18

Getuigenis

Ik wil iets met jullie delen uit een getuigenis van iemand die gered is, iemand die de duivel lange tijd gediend heeft. Wanneer deze man zijn getuigenis gaf, daagde het me ontzettend uit. Eerst wilde ik het niet geloven. Ik moest hiermee naar de Heer gaan, en terwijl ik tien dagen vastte, vroeg ik Hem: "Heer, is dit waar?" En het was op dat moment, dat de Heer begon me te leren wat er gebeurt in de hemelse gewesten, wanneer wij bidden.

Deze man werd geboren, kort nadat zijn ouders zichzelf hadden toegewijd aan de satan. Toen hij nog in de baarmoeder zat, voerden ze allerlei rituelen uit om hem op te dragen aan de satan. Toen hij nog maar vier jaar oud was, begon hij de kracht van de geest uit te oefenen. Zijn ouders werden bang voor hem. Toen hij zes jaar oud was, gaf zijn vader hem aan een stel heksen, om daar getraind te worden. En al op zijn tiende deed hij grote dingen in het koninkrijk van de duivel. Hij werd zelfs door de heksen gevreesd. Hij was nog maar een kleine jongen, maar hij deed verschrikkelijke dingen. En op zijn twintigste had hij veel vergoten bloed op zijn geweten. Hij doodde willekeurig.

Hij kon uit zijn lichaam treden door transcendente meditatie, en leviteren; soms werd zijn lichaam opgetild van de grond, en bleef het in de lucht hangen. Stel je voor! Soms raakte hij in trance en trad hij uit zijn lichaam. Zijn lichaam bleef dan achter en hij ging de wereld in. Dit wordt ook wel 'astraal reizen' genoemd.

Deze man werd door satan gebruikt om vele gemeentes te vernietigen, en voorgangers kapot te maken. Op een dag was hij aangewezen om een gemeente te vernietigen, die vol was met gebed. Er kwam veel verdeeldheid in deze gemeente, en verwarring. En hij begon aan deze gemeente te 'werken'. Maar in diezelfde tijd riep de voorganger een vasten uit voor de hele gemeente, en de gemeente begon met vasten. Tijdens dit vasten bekeerden mensen zich van allerlei zonden, er was verzoening en de mensen kwamen samen om te bidden voor het werk van de Heer in hun midden. Ze gingen door met voorbede en riepen uit naar God om Zijn genade, en dat Hij zou ingrijpen in hun levens.

En terwijl de dagen verstreken, kwam deze man keer op keer met demonische geesten tegen deze gemeente.

Maar er kwam een woord van profetie, dat de christenen aanspoorde op te gaan staan en oorlog te voeren tegen de machten van duisternis die de kerk teisterden. Dus op een dag, verliet deze man weer zijn lichaam en begon aan zijn 'astrale reis'. Hij leidde een machtig leger van demonische geesten tegen deze gemeente.

Nu is dit zijn getuigenis: hij bewoog in de geest over deze gemeente en probeerde aan te vallen. Maar er was een bedekking van licht over de kerk. En plotseling kwam daar een leger van engelen dat hen aanviel. Er was een gevecht in de lucht en alle demonen vluchtten. Maar hijzelf werd tegengehouden. Tegengehouden door wie? Door de engelen. En hij zag zichzelf, vastgehouden door ongeveer zes engelen. Ze brachten hem door het dak, recht voor het altaar. En daar was hij – Halleluja!

De mensen waren aan het bidden. Ze waren diep in gebed, in geestelijke oorlogsvoering. Aan het binden en breken en uitdrijven. En de voorganger stond op het podium en leidde het gebed. De Geest van de Heer sprak tot de voorganger en zei: "Het juk is gebroken en het slachtoffer zit hier recht voor je. Help hem door bevrijding heen." Hij opende zijn ogen en zag deze jonge man, helemaal in elkaar gezakt. Zijn lichaam was daar met hem – hij was weer in zijn lichaam! De jonge man vertelt dat hij niet weet hoe zijn lichaam daar terecht kwam, hij had het in zijn huis achtergelaten. Maar daar was hij – in zijn lichaam. En hij wist niet hoe hij daar terecht gekomen was, behalve dat engelen hem door het dak hadden gedragen. Sommige van deze dingen zijn moeilijk te geloven.

Maar de voorganger maande de gemeente tot stilte en vertelde wat de Heer hem gezegd had. Hij vroeg de jonge man: "Wie ben je?" Maar de man trilde helemaal en de demonen begonnen uit hem te komen. Dus hij bad voor bevrijding en daarna begon hij over zijn leven te vertellen.

Deze jonge man is nu tot de Heer gekomen, hij is een evangelist die het evangelie verkondigt. Hij wordt machtig door de Heer gebruikt in het vrijzetten van andere mannen in een bevrijdingsbediening.

De geestelijke wereld

Op een avond ging ik naar een diner. Daar vertelde iemand me over deze man, en ik wilde hem maar al te graag ontmoeten. Ik zat bij hem aan tafel, toen hij iets later op die avond de kans greep om zijn getuigenis te delen.

Hij had het over heel veel dingen. Soms huilde hij, om alles wat hij gedaan had. En in de afronding van zijn verhaal, benadrukte hij twee dingen. Er waren veel voorgangers aanwezig die avond, en tegen hen zei hij: "Ik doe een beroep op jullie, voorgangers, leer de mensen hoe ze moeten bidden. De mensen die niet bidden, kunnen op allerlei manieren door de duivel gebruikt worden. Er zijn manieren waarop de duivel de levens uitbuit van diegenen die niet weten hoe ze moeten bidden of die maar heel weinig bidden. Hij weet zelfs hun gebeden uit te buiten."

Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Hij zei ook: "Vertel jullie mensen hoe ze de geestelijke wapenrusting moeten gebruiken, die God aan ze geeft."

Toen gaf hij een beschrijving, van hoe hij vroeger expedities in de lucht leidde. Hij deed dit met andere satanische machten, en vele demonische geesten. Het was als een opdracht waarbij in ploegendiensten werd gewerkt. Als je dienst had moest je eropuit gaan om je werk te doen. Dus regelmatig werd hij op pad gestuurd om oorlog te voeren in de hemelse gewesten.

Hij vertelde dat, in de geestelijke wereld, een land soms bedekt wordt door een deken van duisternis, zo dik en stevig als een rots. Deze bedekt het hele gebied. De geesten kunnen hierboven en ook hieronder komen. En vanaf dat niveau hebben ze invloed op gebeurtenissen op aarde – zowel de kwade geesten als de mensen die de duivel dienen.

Wanneer ze hun opdracht hebben voltooid, keren ze terug om weer op krachten te komen. En hoe krijgen ze dan nieuwe kracht? Door de offers die mensen ze brengen: offers in open hekserij, offers door allerlei bloedvergieten, inclusief abortus, oorlog en mensen- en dierenoffers. Of offers van seksuele immoraliteit, perversiteit Al die dingen, en vele andere, zorgen ervoor dat de krachten van deze geesten versterkt worden.



Drie vormen van gebed

Veel van deze dingen vond ik erg moeilijk om aan te nemen, maar het raakte me toen hij zei dat wanneer ze daarboven zijn, en wanneer de christenen beginnen met bidden, hun gebeden aan hen verschijnen kunnen in drie verschillende vormen.

Hij zei dat sommige gebeden net als rook zijn: ze hebben haast geen invloed en verdwijnen in de lucht. Daarbij vertelde hij dat de mensen bij wie het gewoonlijk zo gaat, wiens gebeden lijken te verdwijnen, degenen zijn die zonde in hun leven hebben waar ze niet mee af willen rekenen. Hun gebeden zijn zo zwak dat ze als het ware weggeblazen kunnen worden en in de lucht verdwijnen.

Vervolgens, zei hij, zijn er anderen, wiens gebeden als rook zijn, dat helemaal tot aan de rots stijgt, maar niet door de rots heen breekt. Dat zijn de mensen, zei hij, die proberen zichzelf te reinigen, maar het ontbreekt ze aan geloof in hetgeen ze doen, wanneer ze bidden. En meestal negeren ze andere gebieden waar ze zich mee bezig moeten houden in gebed.

Het derde type gebed is als rook gevuld met vuur. Wanneer het opstijgt is het zo heet, dat het de rots als was doet smelten, het breekt door de rots heen en gaat verder. Hij zei dat veel mensen beginnen met bidden, en hun gebeden zijn als het eerste type gebed. Maar ze gaan door, en hun gebed wordt meer als het tweede type. En als ze door blijven bidden, komt plotseling dat vuur dat hun gebeden aansteekt en dan worden hun gebeden zo krachtig dat ze door de rots heen breken.

Vaak wanneer de demonen en hij merkten dat de gebeden van de heiligen begonnen te veranderen en vuriger werden, communiceerden ze naar andere geesten op de aarde zeiden tegen hen: "Leid die persoon af van zijn

gebed! Laat hem stoppen met bidden! Laat hem stoppen met bidden, haal hem weg!” En vaak, heel vaak geven christenen toe aan deze afleiding. Ze volharden, ze dringen door, ze bekeren zich, ze laten het Woord hun geest scherp houden, worden opgebouwd in geloof en hun gebeden worden meer gefocust, en dan ziet de duivel dat de kracht van hun gebed toeneemt, en de afleiding begint.

De telefoon gaat, soms, in het midden van een heel intens gebed. De telefoon gaat, en je denkt dat je wel kunt opnemen en dan terug kunt komen om verder te bidden. Maar wanneer je terugkomt, moet je weer helemaal bij het begin beginnen. En dat is wat de duivel wil. Allerlei soorten afleiding kunnen op je pad komen. Zelfs pijn, of honger kunnen je afleiden – dat je ineens naar de keuken wilt om iets te eten klaar te maken. Zo lang ze je maar uit die plaats van gebed kunnen krijgen, hebben ze je verslagen.

Dit is wat hij tegen de voorgangers zei: “Leer de mensen om tijd opzij te zetten, niet voor wat oppervlakkig gebed – dat kunnen ze de hele dag nog doen. Op een bepaald punt op de dag zouden ze een tijd moeten hebben waar ze compleet op God gefocust kunnen zijn, zonder afgeleid te worden. Wanneer mensen volharden in dit soort gebed, en zichzelf laten inspireren door de Heilige Geest, en doorgaan, dan gebeurt er iets. Het vuur raakt de rots aan, en de rots smelt. De man vertelde, dat wanneer het smelten begint, het zo heet is dat geen enkele demonische geest het kan verdragen. En geen enkele menselijke geest kan het verdragen. Ze rennen er allemaal voor weg. Dan komt er een opening in de geestelijke wereld. En zodra dit bereikt is, stopt de worsteling in het gebed. De persoon die op aarde aan het bidden is, voelt dat het gebed ineens heel soepel gaat, vreugde geeft en krachtig en intens is.

Ik heb ontdekt dat we op dat moment meestal ons besef van tijd en andere dingen verliezen. Niet dat er geen orde meer is, God zorgt voor onze tijd, maar het is alsof wij alles neerleggen en in plaats daarvan Gods juk op ons nemen.

Open hemel

De man vertelde dat, wanneer de gebeden echt doorbreken, er vanaf dat moment geen weerstand meer kan zijn. De biddende persoon kan doorgaan zo lang hij wil, niets kan hem meer tegenhouden.

Ook zei hij dat, als deze persoon opstaat vanuit deze plaats van gebed, deze plaats open blijft. Hij werkt dan niet meer onder die deken, maar onder een ‘open hemel’ die met hem meegaat. En in die toestand kan de duivel niets tegen hem beginnen.



De aanwezigheid van de Heer is als een wolkkolom uit de hemel die op deze mensen hun levens rust. Ze worden beschermd. En er is zoveel kracht aanwezig in die wolkkolom, dat wanneer zij zich onder de mensen begeven, Gods aanwezigheid andere mensen aanraakt. Hierdoor onderscheiden ze wat de vijand in anderen heeft aangericht. Wanneer zij met de mensen om zich heen praten, komen deze mensen als het ware ook in die wolkkolom. En zo lang ze in de wolkkolom zijn, worden de alle banden van de duivel verzwakt. Dus, wanneer deze mensen echt volhard hebben in gebed, en ze delen Jezus Christus met de zondaren, is er weinig weestand. En wanneer ze voor de zieken bidden, of voor andere dingen, is het die aanwezigheid die het verschil uitmaakt.

De duivel heeft een hekel aan dit soort mensen, vertelde de man. En wanneer er op een bepaalde plaats veel op deze manier gebeden wordt, komt de aanwezigheid daar en gaat niet weg! Zelfs bij de mensen die God niet kennen worden, wanneer ze op die plaats komen, de banden van de duivel verzwakt. En als iemand de moeite neemt om ze geduldig en met liefde te dienen, worden ze makkelijk ‘over de streep getrokken’. Niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest van de Heer, die aanwezig is. En zelfs als niemand echt aandacht besteedt aan deze mensen, voelen ze overtuiging van zonde, ze worden daar door overspoeld, maar als ze niet daardoorheen geholpen worden en dan weer weggaan, worden de banden weer sterker en stelt de duivel alles in het wek om ervoor te zorgen dat ze niet meer in zo’n omgeving komen.

Zwakheden

Wij zaten daar allemaal, ademloos te luisteren naar deze man, terwijl hij praatte over wat hij vroeger deed en zag. En toen begon hij te vertellen over wat ze met mensen deden die doorgebroken hadden in gebed. Aan deze mensen besteedden ze veel aandacht. Ze bestudeerden ze, probeerden alles over ze te vinden wat er te vinden viel, om zo hun zwakheden te ontdekken. Dus wanneer iemand dan doorbreekt in gebed, communiceren ze met andere geesten en maken ze juist die zwakheden tot hun doelwit.

Als zo iemand dan uit de plaats na gebed komt, is de geest van gebed op hem, de aanwezigheid van God, en de vreugde van de Heer. Dan probeert de duivel juist die dingen die deze persoon afleiden van hun focus op de Heer. Als zijn zwakte ligt op het gebied van humeur, dan zal de vijand ervoor zorgen dat mensen dingen doen die hem boos kunnen maken. En als hij dan niet gevoelig is voor de Heilige Geest, en zichzelf toestaat om inderdaad boos te worden, zijn zijn ogen niet meer op de Heer gericht. En hij wordt inderdaad heel boos. Misschien wil hij dan na een paar minuten deze situatie achter zich laten en verder gaan in de vreugde van de Heer. Maar hij voelt het niet meer. Hij wil zich weer goed voelen, maar ook dat lukt niet meer. Waarom? Terwijl hij toegaf aan verleiding, werd er boven hard aan gewerkt de deur weer dicht te doen.

Wanneer de rots weer gesloten is, wordt daardoor ook de aanwezigheid afgesneden. Dat betekent absoluut niet dat deze persoon geen kind van God meer is, maar die extra zalving op zijn leven wordt wel minder. Die aanwezigheid van God, waardoor dingen gebeurden zonder ze te manipuleren, is dan afgesneden. De vijand zoekt juist die plekken van zwakte op. Als die liggen op het gebied van verleiding tot seksualiteit, zal hij mensen, gebeurtenissen voorbereiden, dingen die zorgen dat iemand zich plotseling op die verleiding richt. En als de persoon zich overgeeft aan deze verleiding, zijn gedachten opent om de gedachten te ontvangen en ermee bezig te zijn, zal ook hij merken dat wanneer hij weer verder wil in de zalving, het er gewoon niet meer is.

De geestelijke wapenrusting

Misschien zeg je: "Dat is niet eerlijk!" Onthoud dan wat er in de Bijbel staat over het pantser van gerechtigheid en de helm des heils. Vaak zien we niet wat de positie en de plaats is van deze wapens. Denk aan wat Jezus ons leerde bidden aan het einde van het Onze Vader: "En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze." Elke keer dat je een doorbraak ervaart in gebed, realiseer je dan, dat je nog steeds een zwak mens bent, onthoud dat je nog niet perfect bent. Vraag de Heer: "Heer, ik heb een goede tijd van gebed gehad, nu ga ik de wereld weer in, leid me niet in verzoeking, sta niet toe dat ik in de val van de duivel stap. Ik weet dat de vijand ergens een val heeft gezet, ik weet niet hoe die eruit zal zien, ik weet dat ik nog zwak ben op bepaalde gebieden – en ik ben geneigd om aan die zwakheden toe te geven. Bescherm mij Heer. Wanneer U ziet dat ik de kant van die val op loop, zorg dan dat ik de andere kant op ga. Kom tussenbeide Heer. Sta me niet toe om slechts in mijn eigen kracht en mogelijkheden te wandelen. Verlos mij van de boze." God is in staat om dat te doen. Hij is ertoe in staat. Dat is waarom er soms ongewone dingen gebeuren en wij hoeven alleen maar te zeggen: "Dank U Jezus!" dat is waarom Paulus de brief aan de Thessalonicenzen schreef en zei: "Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u." (1 Thes. 5:16) Sommige dingen zijn niet goed, ze zijn pijnlijk en wij vragen ons af waarom God ze toestaat, maar als we zouden weten waarvan Hij ons bespaart, zouden we Hem danken. Wanneer we leren om God te vertrouwen, danken we Hem in alles.

Ik weet niet of ik nog dieper moet gaan, want ik wil niet aan iets beginnen dat ik niet af kan maken. Dus laat me proberen om nog één stapje verder te gaan.

Antwoord op gebed

De man vertelde, dat wanneer gebed op zo'n manier doorbreekt, het antwoord altijd komt. Hij kent geen geval waarin het gebed doorbrak en het antwoord niet kwam. Maar in de meeste gevallen bereikte het niet de persoon die erom vroeg. Waarom? Strijd in de hemelse gewesten.

Weet je, zo lang ze erin slagen de open hemel in de weg te staan, en de rots weer dicht te maken, letten ze op deze persoon. Ze wachten, omdat ze weten dat het antwoord absoluut zal komen.

Het volgende waar over de man sprak, deed mijn geloof op zijn grondvesten schudden. Vanwege het volgende dat ik hoorde, besloot ik tien dagen te vasten, om te vragen: "Heer, is dit waar? Kunt U het aan mij bewijzen?"

De man zei, dat elke christen zijn persoonlijke engel heeft, die hem dient. We weten dat de Bijbel zegt dat engelen dienende geesten zijn voor ons. Toen vervolgde hij, dat wanneer mensen bidden, het antwoord op dat gebed van de hand van die engel komt. De engel brengt het antwoord, zoals we lezen in het boek van Daniël. Daarna zei hij iets heel krachtigs. Wanneer degene die bidt, de wapenrusting kent en draagt, dan komt het antwoord door de hand van een engel die volledig is toegerust voor de strijd. En bij christenen die niet de noodzaak inzien van de wapenrusting, komen de engelen ook met het antwoord, maar ze dragen de wapenrusting niet. Ze zijn niet toegerust voor de strijd.

Wanneer christenen er niet op letten met wat voor gedachten ze zich bezighouden, en hun gedachten laten afdwalen en niet de strijd om hun gedachten aangaan, ze niet controleren, komt hun engel zonder helm.

Het geestelijke wapen dat je negeert op aarde, kan je engel niet gebruiken om je te dienen. Met andere woorden, onze geestelijke wapenrusting beschermt niet onze fysieke lichamen, maar onze geestelijke daden.

Hij vertelde ook dat wanneer de demonische engel dan kwam, ze naar hem keken om de 'onbedekte gebieden' te ontdekken, dat waren dan de gebieden die ze aanvielen. Had hij geen helm, dan richtten ze zich op zijn hoofd, had hij geen pantser, dan richtten ze zich op zijn borst. En als hij geen schoenen had, maakten ze een vuur, zodat hij door het vuur zou lopen.

Ik herhaal alleen maar wat de man zei. Natuurlijk vroegen we hem: "Engelen kunnen toch geen vuur voelen?" Maar hij herinnerde ons eraan dat dit om de geestelijke wereld gaat. Geesten in strijd met geesten. En de strijd is intensief. Wanneer ze een engel van God overmeesterden, was het eerste doel het antwoord dat hij met zich meedroeg. Als ze dat van hem kunnen krijgen, geven ze dat door aan sektes en hekserij zodat mensen zeggen: "Dit heb ik door hekserij gekregen."

Onthoud wat er in Jakobus staat: "Alle goede dingen komen van God." Dus waar krijgt de duivel de dingen die hij aan zijn mensen geeft? Sommige mensen, die geen kinderen kunnen krijgen, gaan naar satanisten en tovenaars en worden zwanger. Wie gaf ze dan die baby? Is satan een schepper? Nee! Hij steelt van diegenen die niet tot het einde toe doorbidden.

Jezus zei: "Bidt zonder ophouden." En toen zei Hij: "...maar wanneer de Zoon des Mensen komt, zal hij geloof vinden?" Hoe zal hij jou aantreffen? Wacht je, of heb je opgegeven en de vijand laten stelen waar jij voor hebt gebeden?

De man vertelde verder en zei dat ze niet tevreden zijn met het stelen van alleen dat antwoord. Ze willen ook de engel tegenhouden, en beginnen met hem te vechten. Soms slagen ze erin de engel vast te houden en te binden. Wanneer dat gebeurt is de christen een slachtoffer op aarde. Ze kunnen dan alles doen met deze christen, omdat hij zonder bediening in de geest is.

We vroegen aan hem: "Bedoel je dat een engel gevangen gehouden kan worden door demonische machten?" Op het moment dat dit gesprek plaatsvond, kende deze man nog niet veel van de Bijbel. Hij deelde gewoon zijn ervaringen. En hij zei dat ze de engel nooit lang vast konden houden, omdat wanneer andere christenen baden, er versterking kwam, en de engel vrijkwam. Maar als de verantwoordelijke christen niet verder zou bidden, bleef hij gevangen. Dan stuurt de vijand zijn eigen engel als een engel van licht naar deze persoon. Dat is waar misleiding begint. Valse visioenen en valse profetieën, verkeerd leiderschap en verkeerde leiding in de geest, verkeerde beslissingen. En vaak is deze persoon open voor allerlei soorten aanvallen en gebondenheid.

Ik ging zo verontrust bij dat diner weg, en ik zei tegen de Heer: "Heer, ik wil niet eens proberen dit te geloven. Al mijn zelfvertrouwen verdwijnt erdoor, mijn zekerheid." Maar toen ik in de tien dagen daarna de Heer zocht, deed de Heer twee dingen: Hij bevestigde niet alleen de dingen die ik had gehoord, hij opende ook mijn gedachten om nog veel meer te zien dat deze man ons niet kon vertellen over wat er gebeurt in de hemelse gewesten. En ten tweede, Hij liet me zien wat we moeten doen wanneer deze dingen gebeuren, zodat we niet overwonnen worden, maar juist overwinnaars zijn.



Wapenrusting, engelen en de Heilige Geest

We moeten drie dingen weten en goed begrijpen:

1. We moeten begrijpen hoe we de geestelijke wapenrusting, waar de Bijbel het over heeft, moeten gebruiken. Het is niet onze wapenrusting, maar die van God. Wanneer we hem gebruiken, staan we God toe voor ons te vechten.
2. We moeten de relatie van de dienende geesten, de engelen, met ons geestelijk leven begrijpen. En gevoelig zijn voor wat er gebeurt in onze harten, gevoelig zijn voor wat de Geest wil. En dat breng ons bij het derde.
3. De Heilige Geest. De Heilige Geest is niet degene die ons dient, die ons dingen brengt. Hij rent niet op en neer naar de Vader, om Hem te vertellen wat wij nodig hebben. Dat is het werk van engelen. Maar Hij staat aan onze zijde. Wat doet Hij dan? Hij leidt ons, onderwijst ons, helpt ons op de juiste manier te bidden. En soms, wanneer deze dingen in de geestelijke wereld gebeuren, vertelt Hij het aan ons. Soms maakt Hij je midden in de nacht wakker en zegt: "Bid!" En jij zegt: "Nee, daar is het nu geen tijd voor." En Hij zegt: "Bid nu!" Waarom? Hij ziet wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Soms zegt Hij: "Morgen moet je vasten." En jij zegt: "O nee, ik begin maandag wel." Maar Hij begrijpt wat er gebeurt in de geestelijke wereld. We moeten leren gevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Hij leidt ons op de rechte wegen.

De strijd is niet van ons, de strijd is van de Heer. We hoeven geen nederlagen meer te lijden. We kunnen overwinnen! Er is genoeg kracht om te overwinnen. Jezus is de weg al voor ons gegaan. We hoeven niet te verliezen, er is genoeg genade, genoeg kracht voor overwinning. Dank U Jezus.

John Mulinde, World Trumpet Mission, Kampala, Uganda. 4-11-2000, uittreksel van de middagsessie.

Tape 11 en 12

HIS People, Innsbruck, Oostenrijk. www.hispeople.at

Vertaal door: Suzanne van der Linden